



برے خاتمے کے اسباب (Dutch)

Oorzaken van een Slecht Einde

Vertaald door:
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Sheikh-e-Tarieqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
oprichter van Dawat-e-Islami, Alama Maulana Abu Bilal

MUHAMMAD ILYAS
Attar Qadiri Razavi

www.dawateislami.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Smeekbede voor het lezen van het boek

Reciteer de volgende Du'ā (smeekbede) voor het lezen van een religieus boek of Islamitische les en u zult **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** onthouden wat u leest:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Vertaling:

O Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Open de deuren van kennis en wijsheid voor ons, en heb genade op ons! O de meest Eervolle en Glorieuze!

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Opmerking: Reciteer Vredesgroet (Salat 'Alan Nabi) ﷺ een keer voor en een keer na de smeekbede.

بُرے خاتمے کے اسباب

Buray Khatimay kay Asbaab

OORZAKEN VAN EEN SLECHT EINDE

Dit boekje is geschreven door Shaykh-e-Tariqat Amīr-e-Ahl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami ‘Allāmah Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ in het Urdu. De vertaalafdeling van Dawat-e-Islami heeft dit boekje vertaald naar het Nederlands. Indien u fouten ontdekt in de tekst of opbouw gelieve, met de intentie van het verkrijgen van Šawāb, contact op te nemen met de vertaalafdeling via het onderstaand adres of e-mail.

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran,
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: ☎ +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213

Email: ✉ translation@dawateislami.net

www.dawateislami.net

Inhoudsopgave

ORZAKEN VAN EEN SLECHT EINDE.....	1
Nadelen van het niet reciteren van Vredesgroet.....	1
Niemand kan als Ongelovige verklaard worden door een Droom.....	2
ص schrijven in plaats van Vredesgroet is niet toegestaan	2
Profiteer van Uitzonderingen	4
Vier redenen voor een Slecht Einde.....	4
Het incident van Drie Slechte Gewoontes.....	6
Heropwekking in de Vorm van een Hond.....	8
De definitie van Opsteken	8
Vermijden wij Opsteken?	9
De definitie van jaloezie.....	11
De betekenis van Jaloezie in Simpele Woorden	11
Het incident van Qutb-e-Madinah.....	12
Het verhaal van twee Muazzins die van een Jongen Hielden ..	13
Sluier uzelf, zelfs in het bijzijn van uw Naaste Verwanten.....	14
Het kijken naar een Amrad (aantrekkelijke jongen) met Lust is Haram.....	14
Zeventig Duivels met de Amrad (Aantrekkelijke Jongen).....	15
Het niet verrichten van Hadj kan ook leiden naar een Slecht Einde.....	16

Vrees een Slecht Einde voor degene die Spreekt tijdens de Azaan.....	17
De persoon die de Azaan Beantwoordde betrad het Paradijs..	17
De Berg van Vuur!	18
De Straf voor Bestelen door Afmetingen en Gewichten	19
Het Slechte Einde van een Sheikh	19
De Voormalige Leraar van de Engelen	20
Satan in de vorm van de Ouders.....	20
Een Druppel Pijn ervaren op het moment van Overlijden	21
Satan in de vorm van Vrienden	22
Wat zal er met ons Gebeuren.....	22
Bescherm uw Tong!.....	23
Madani Parels voor een Goed Einde.....	24
Vier spirituele Genezingen (Awrad) voor een Dood met Imaan.....	24
Een Kist van Vuur.....	26
De Tranen van de Geliefde Profeet ﷺ.....	27
Geef dit boek aan iemand anders nadat u het gelezen heeft	28

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OORZAKEN VAN EEN SLECHT EINDE*

Satan zal u hoogstwaarschijnlijk niet toe laten dit boek te lezen. Lees het volledige boek om erachter te komen wat de gevaarlijke aanvallen van Satan zijn.

Nadelen van het niet reciteren van Vredesgroet

Het wordt overgeleverd dat een persoon iemand in zijn droom zag, die de hoed van een vuuraanbidder droeg. De persoon die droomde vroeg naar de reden hiervan. Hij antwoordde: 'Wanneer ik de gezegende naam van de Geliefde Profeet

* Deze Toespraak is geven in Sharjah en Live getoond in de internationale hoofdceter Faizān-e-Madīnah in Bāb-ul-Madīnah Karachi op de 23^{ste} Rabi'ul-Ghouš 1419 AH. Het wordt schriftelijk gepresenteerd met de nodige aanpassingen.

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hoorde, las ik nooit vredesgroet en om deze reden, is mijn Imaan (geloof) en innerlijke kennis afgepakt.’

(*Sab'a Sanabil*, p. 35, *Maktaba Nuriah Razawiyah, Sakhar*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Niemand kan als Ongelovige verklaard worden door een Droom

Lieve Islamitische broeders! Hebben jullie gezien hoe angstaanjagend de gevolgen van zondes kunnen zijn? Tijdens het overlijden kan men zijn Imaan verliezen als gevolg van het begaan van zondes. Hier volgt een belangrijk punt om te onthouden: De droom van iemand die geen Profeet is kan niet beschouwd worden als bewijs of getuigenis. Men kan een Moslim niet beschouwen als ongelovige (kaafir) op basis van dromen. Ook al geeft iemand in een droom aan dat hij zijn Imaan heeft verloren, we kunnen deze persoon dus niet bestempelen als een ongelovige.

ص schrijven in plaats van Vredesgroet is niet toegestaan

Sadr-ush-Shari'ah, Badr-ut-Tareeqah, 'Allamah Mufti Amjad 'Ali A'zami رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft overgeleverd dat het Fard (verplicht) is voor iemand, om eenmaal in zijn leven Vredesgroet te reciteren. In een bijeenkomst, is het Wajib

(noodzakelijk) om Vredesgroet te reciteren wanneer een persoon de gezegende naam van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hoort of wanneer hij de gezegende naam van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zelf uitspreekt.

Zelfs, als iemand de gezegende naam van Rasulallah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ honderd keer hoort in een bijeenkomst, moet deze persoon elke keer Vredesgroet reciteren. Als iemand de gezegende naam van Geliefde Profeet Muhammad-e-Mustafa صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ hoort of uitspreekt en geen Vredesgroet reciteert, moet hij dit later alsnog doen. Wanneer iemand de gezegende naam van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ schrijft, is het volgens sommige geleerden Wajib om Vredesgroet volledig op te schrijven. Tegenwoordig verkorten veel mensen Salat-`Alan-Nabi en schrijven alleen صلعم of (vzmh/saw). Dit is niet toegestaan en zelfs Haram! Zo schrijven mensen ook رحه in plaats van رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا of رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا , dit zou ook vermeden moeten worden.

(Bahar-e-Shari'at, Part 3, pp. 101-102, Maktaba-tul-Madinah, Karachi)

Als de Heilige naam van Allah عَزَّوَجَلَّ opgeschreven wordt, schrijf dan niet alleen een [ج]. Schrijf [جَلَّ جَلَالُهُ] of [عَزَّوَجَلَّ] volledig op.

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Profiteer van Uitzonderingen

Lieve Islamitische broeders! Het incident waarover u zojuist heeft gelezen bevat een zorgwekkend punt over een droom van de dood van een persoon die geen vredesgroet reciteerde na het noemen of horen van de gezegende naam van de Heilige Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. We zouden de onverschilligheid en het Verborgen Plan van Allah عَزَّوَجَلَّ moeten vrezen. We moeten niet nalatig zijn in het reciteren van Vredesgroet. Er bestaat een kans dat iemand in het verleden geen Vredesgroet heeft gereciteerd bij het horen van de gezegende naam van de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. Indien dit zo is dan kan deze persoon dit nu lezen door gebruik te maken van de uitzondering. Deze geeft de mens de mogelijkheid om later Vredesgroet te reciteren als dit niet is gedaan na het horen of uitspreken van de gezegende naam.

Probeer in de toekomst op tijd Vredesgroet te reciteren en mocht u in het verleden geen Vredesgroet gereciteerd hebben compenseer het dan door dit alsnog te reciteren.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Vier redenen voor een Slecht Einde

Het is overgeleverd in Sharh-us-Sudur dat er vier redenen zijn voor een slecht einde:

1. Luiheid in het verrichten van het gebed.
2. Het nuttigen van alcohol.
3. Ongehoorzaamheid jegens ouders.
4. Benadelen van moslims in welke vorm dan ook.

(Sharh-us-Sudur, pp. 27, Dar-ul-Kutubul-'Ilmiyyah, Beirut)

Islamitische broeders die het gebed niet verrichten, hun gebed zonder geldige reden te laat verrichten, niet wakker worden voor het Fajr gebed of het Fajr gebed thuis verrichten in plaats van in de moskee met de Jama`at zonder geldige reden, moeten zich ernstig zorgen maken. Wellicht zorgt deze luiheid voor een slecht einde tijdens het overlijden. Hetzelfde geldt voor mensen die alcohol nuttigen, ongehoorzaam en niet-respectvol zijn jegens ouders of moslims benadelen met hun tong en/of handen.

Maulana Sayyid Muhammad Na'eemuddin Muradabadi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ levert over: 'In de realiteit is het tonen van berouw, keren naar Allah عَزَّوَجَلَّ. Er zijn drie voorwaarden voor berouw:

1. Erkennen dat men een fout heeft begaan.
2. Het gevoel van schaamte.
3. De vastberadenheid om de zonde niet meer te herhalen.

Als compensatie voor de zonde mogelijk is, zou men dit moeten doen. Als iemand bijvoorbeeld zijn gebed heeft gemist dan moet hij naast het tonen van berouw, het gebed zo spoedig mogelijk inhalen. (*Khazain-ul-'Irfan, pp. 12, Bombay*)

Als iemand een zonde heeft begaan waarbij hij de rechten van een ander ontnomen heeft moet hij naast het tonen van berouw, ook hun rechten vervullen. Als iemand bijvoorbeeld zijn ouders, broer of zus, vrouw, vriend of een ander persoon pijn gedaan heeft, dan moet hij vergiffenis vragen op een manier dat zij hem vergeven. Alleen 'sorry' zeggen is niet in elke situatie voldoende.

Het Incident van drie Slechte Gewoontes

Het is overgeleverd in Minhaj-ul-'Abidin dat Sayyiduna Fudayl Bin 'Ayyaz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ één van zijn studenten bezocht die aan het sterven was. Hij ging naast zijn student zitten en begon met het reciteren van Surah Yasin. De student zei: 'stop met het reciteren van Surah Yasin.' Sayyiduna Fudayl Bin 'Ayyaz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ maakte toen de Talqin¹ (d.w.z. herinnerde hem eraan) om de Kalimah te reciteren, maar zijn student antwoordde: 'Ik zal deze kalima nooit reciteren en ik heb er niks mee te maken.' Hij stierf na het zeggen hiervan. Sayyiduna Fudayl bin 'Ayyaz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ was diepbedroefd door dit slechte einde van zijn

¹ Vraag een stervende niet om de Kalimah te reciteren, maar lees het hard op zodat hij het zich zal herinneren en reciteren. Bekijk de gedetailleerde methode van Talqin in het boek '40 Madani Wills'.

student, hij huilde 40 dagen lang. Na de 40^{ste} dag, had hij een droom waarin hij zag hoe zijn student door de Engelen naar de Hel geslept werd. Sayyiduna Fudayl bin ‘Ayyaz رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ vroeg zijn student: Waarom werd jij ontnomen van jouw verborgen kennis? Je had een hele hoge status in vergelijking met mijn andere studenten. Zijn student antwoordde: Het kwam door drie slechte gewoontes. De eerste is liegen. Ik vertelde mijn vrienden iets, terwijl ik aan u wat anders vertelde. De tweede is jaloezie, ik was ontzettend jaloers op mijn vrienden en de derde is het nuttigen van alcohol. Op het advies van een arts dronk ik elk jaar 1 glas alcohol voor het genezen van een ziekte. (*Minhaj-ul-‘Abidin, pp. 165*)

Lieve Islamitische broeders! Vrees Allah عَزَّوَجَلَّ en kniel neer in het Hof van Allah عَزَّوَجَلَّ en probeer hem tevreden te stellen. Het is vanwege deze drie slechte gewoontes dat een student van een zeer bekende vrome voorganger, woorden van Kufr (ongeloof) heeft geuit op het moment van overlijden.

Sadr-ush-Shari’ah, Badr-ut-Tariqah, ‘Allamah Mufti Amjad ‘Ali A’zami رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft overgeleverd ‘Als een persoon woorden van Kufr (ongeloof) uitspreekt op het moment van overlijden, dan kan men deze persoon niet behandelen als ongelovige. Het is namelijk mogelijk dat hij zijn verstand verloren heeft door doodsangst en de woorden van Kufr (ongeloof) heeft geuit tijdens onbewust zijn.’

(*Bahar-e-Shari’at, Part 4, Maktaba-tul-Madinah, Karachi*)

Opwekking in de vorm van een Hond

Helaas is roddelen nu zo normaal geworden dat men niet eens in de gaten heeft dat hij deze kwaadaardige daad begaat. Roddelen is zeer schadelijk voor het hiernamaals. RasulAllah صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft overgeleverd, 'De mensen die roddelen, anderen beledigen en bespotten, opsteken (verklikken) en fouten zoeken in onschuldige mensen zullen (op de Dag des Oordeels) ontstaan in de vorm van een hond.' (*Attargheeb Wattarheeb, vol. 3, pp. 225, Dar-ul-Kutubul-'Ilmiyyah, Beirut*)

Het is overgeleverd in een andere Hadis dat degene die opsteekt, het Paradijs niet zal betreden! (*Sahih Bukhari, vol. 4, pp. 115, Hadiš. 6056, Dar-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah, Beirut*)

De Definitie van Opsteken

Het is noodzakelijk dat we onszelf beschermen van handelingen en daden die ons kunnen vernietigen. Een manier om deze zondes te vermijden is door kennis hierover op te doen en deze zondes te begrijpen. De definitie van opsteken is als volgt: Allamah 'Aini رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft overgeleverd van Imam Nawawi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: Iemand op de hoogte brengen van wat een ander heeft gezegd met de intentie om schade aan te richten, wordt opsteken genoemd. (*'Umda-tul-Qari, Hadiš 612, V2, P594, Dar-ul-Fikr, Beirut*)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Vermijden wij het Opsteken?

Wat jammer! Deze dagen is het roddelen en verhalen vertellen over anderen tijdens een gesprek heel normaal geworden. Dit gebeurt zelfs onder vrienden, bij een religieuze gelegenheid, tijdens een bruiloft, begrafenis, wanneer we iemand ontmoeten of aan de telefoon spreken. Als een verstandig persoon met religieuze kennis een kort gesprek tussen twee mensen zou analyseren, dan is de kans heel erg groot dat hij naast zondige woorden ook veel ‘roddels’ in het gesprek kan aanwijzen.

Wat zal er met ons gebeuren? Lees deze Hadis nog een keer: ‘degene die opsteekt zal het Paradijs niet betreden’. Zouden we maar Qufl-e-Madinah praktiseren met onze tong en alleen spreken wanneer het nodig is. Het is zeer lastig voor iemand die veel omgaat met vrienden, die roddelen en opsteken, om zichzelf te beschermen hiertegen. Het is overgeleverd in een Hadis dat degene die te veel praat, ook veel fouten begaat. Wie veel fouten maakt, begaat ook veel zondes en wie veel zondes begaat staat heel dicht bij het Hellevuur. (*Hilya-tul-Auliya, vol. 3, pp. 87-88, Hadis 3278, Dar-ul- Kutub-ul- ‘Ilmiyyah, Beirut*)

Geliefde en Gezegende Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft overgeleverd: ‘Goed nieuws voor die persoon, die zichzelf onthoudt van overmatig praten en zijn rijkdom in overmaat spendeert in de weg van Allah عَزَّوَجَلَّ.’ (*Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 5, pp. 71-72, Dar I’ya-ut-Turas-ul- ‘Arabi, Beirut*)

Een gezegende metgezel رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft gezegd, ‘Er zijn momenten waarop een persoon iets zegt tegen me en ik verlang ernaar om hem zó graag (nog meer) te antwoorden. Het is vergelijkbaar met een dorstig persoon die naar koud water verlangt. Toch vrees ik hem een antwoord te geven, denkende dat het een nutteloze uitspraak zou kunnen worden.’

(Itti'afussada-til-Muttaqin, vol. 9, pp. 159, Dar-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah, Beirut)

Lieve Islamitische broeders! Kijk naar de angst van deze gezegende metgezel رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ die bang was om een antwoord te geven, ondanks dat hij رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ hiertoe bevoegd was. Kijk naar ons gedrag, we stoppen niet met roddelen, opsteken, fouten zoeken in anderen of valse beschuldigingen. Oh! Wat moet er van ons komen?

O Allah عَزَّوَجَلَّ zegen ons met een gezond verstand, zodat wij in staat zijn om zondevolle gesprekken te vermijden en Qufl-e-Madinah toe te passen om onze tong te beschermen.

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Lieve Islamitische broeders! In de hiervoor beschreven gebeurtenis werd het verwoestende gevolg van jaloezie vermeld. De ziekte van jaloezie is inmiddels ook wijdverspreid. Het is vermeld in een Hadis dat jaloezie goede daden verbrandt, zoals vuur hout verbrandt. *(Sunan Ibn-e-Majah, vol. 4, pp. 473, Hadiš 4210, Dar-ul-Ma'rifah, Beirut)*

De Definitie van Jaloezie

De persoon die Hasad (jaloezie) begaat, wordt een 'Haasied' genoemd en de persoon waarop deze jaloezie is wordt een 'Mahsoed' genoemd. Hieronder volgt de betekenis van jaloezie. Deze komt uit het boek Lisan-ul-Arab, volume 3, pagina 166.

الْحَسَدُ أَنْ تَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ إِلَيْكَ

De betekenis van Hasad is dat je een zegen van de Mahsoed wenst te vernietigen en dit zelf wilt bezitten.

De Betekenis van Jaloezie in simpele woorden

Lieve Islamitische broeders! De bovenstaande betekenis toont aan dat als wij ernaar verlangen dat een ander zijn zegening kwijtraakt en wij hetzelfde krijgen, het jaloezie is. Voorbeelden hiervan zijn: als u iemand ziet die gerespecteerd of beroemd is en u wenst dat hij wordt vernederd en zijn respect of beroemdheid de uwe wordt. Als u brandt van jaloezie over een rijk persoon en wenst dat zijn rijkdom wordt vernietigd en hij arm wordt. U verlangt ernaar dat zijn rijkdom de uwe wordt en u rijk wordt. Dit soort verlangen wordt verstaan onder jaloezie. Moge Allah عَزَّوَجَلَّ ons beschermen hiertegen. Deze ziekte is tegenwoordig vrij wijdverspreid, er worden heel veel inspanningen ondernomen om andermans zaken kapot te maken. Mensen beschuldigen anderen en zoeken naar fouten in hun producten. Vanwege jaloezie, maken ze zichzelf schuldig

aan liegen, roddelen en het verklikken (opsteken) en vele andere zondes. Bij veel moslims is het gevoel van Islamitische broederschap aan het verdwijnen. Hoe de broederschap tussen de moslims in het verleden was, kan worden afgeleid uit de volgende incident:

Het Incident van Qutb-e-Madinah

De Liefhebber van A'la Hadrat, Qutb-e-Madinah Sayyiduna Ziyauddin Ahmad Qadiri Razavi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ had zich in Madinah-tul-Munawarah gevestigd, sinds de 'Turkse dienstperiode'. Hij رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ had 77 jaar in de gezegende stad gewoond en zijn gezegende graf is in Jannat-ul-Baqi'. Iemand vroeg eens aan Qutb-e-Madinah رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: 'Oh Sayyidi! Hoe waren de mensen van Madinah Shareef vroeger (tijdens de tijd van de Turken).'

Hij رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ antwoordde: 'Een rijke Haji had zichzelf voorgenomen om spullen onder de armen te verdelen en ging naar een kledinghandelaar. Hij maakte duidelijk dat hij een hele grote partij wilde opkopen. De winkelier antwoordde: 'ik heb genoeg kleding om aan uw bestelling te voldoen. Ik wil u echter vriendelijk verzoeken om uw kleding bij de winkel tegenover mij te kopen. De reden hiervoor is dat ik vandaag الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ goede zaken heb gedaan, maar mijn buur heeft zeer weinig verkocht.' De Qutb-e-Madinah رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zei toen: 'Zo waren de inwoners van Madinah Sharief in het verleden.'

Moge Allah **عَزَّوَجَلَّ** hem zegenen en ons vergeven omwille van hem.

*Verwijder uit mijn hart wereldse liefde en red mij van zijn vernietiging. Maak mij, o Koning van Madinah, **ﷺ** een waanzinnige geliefde van u.*

Het verhaal van twee Muazzins die van een Jongen Hielden

Sayyiduna ‘Abdullah Bin Ahmad Muazzin **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** heeft gezegd: ‘Ik was bezig met het doen van Tawaf om de Ka’bah toen ik een persoon zag die het kleed van Ka’bah vasthield en steeds deze smeekbede reciteerde: ‘Oh Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Laat mij a.u.b. heen gaan als Moslim.’ Ik vroeg aan hem waarom hij alleen deze smeekbede verrichtte en geen andere. Hij antwoordde: ‘Ik had twee broers. Mijn oudste broer heeft 40 jaar lang zonder vergoeding Azaan omgeroepen in de moskee. Op zijn sterfbed vroeg hij om de Heilige Quran en we gaven hem een exemplaar van de Heilige Quran denkende dat hij zegeningen zou krijgen van de Heilige Heilige Quran, maar hij hield de Heilige Quran vast en zei: ‘Jullie allen zijn getuige dat ik mijn afschuw uit jegens de Heilige Quran en al haar regels met volle verstand en ik accepteer het Christendom.’ Daarom ben ik bang hoe ik aan mijn einde zal komen.

Dit is de reden waarom ik enkel deze smeekbede blijf herhalen voor een goed einde (met Imaan). Sayyiduna ‘Abdullah bin Ahmad

Muazzin رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ vroeg: ‘In welke zondige daden waren jouw broers betrokken?’ De man antwoordde: ‘Ze flirtten met vrouwen (Niet-Mahram) en keken lustvol naar jongetjes.’
(*Roub-ul-Faiq, pp. 17, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut*)

Sluier uzelf, zelfs in het bijzijn van uw Naaste Verwanten

Geachte Islamitische broeders! Wat een ramp! Zullen we het informeel spreken met Na-Marham¹ vrouwen toch niet opgeven? Zullen we onze ogen niet beschermen van het zien van Niet-Mahram vrouwen, inclusief onze schoonzus of echtgenotes van onze ooms (vaderlijk of moederlijk)? (In de Shari’ah worden zij ook beschouwd als Na-Marham). Zo hoort er ook een sluier tussen neven en nichten en tussen schoonzussen en zwagers. Ook moet er een duidelijke sluier zijn tussen een vrouwelijke student en haar Murshid (leraar). Een vrouw mag de handen van haar Murshid niet kussen als haar Murshid Na-Marham voor haar is.

Het Kijken naar een Amrad (aantrekkelijke jongen) met Lust is Haram

Opgepast! Een Amrad is niks anders dan vuur en gevaar. Dichtbij deze persoon zijn, een hechte vriendschap met deze persoon hebben, met deze persoon dollen, grapjes maken, met

¹ Een Na-Mahram- is iemand met wie het huwelijk wettelijk is toegestaan

hem worstelen, vasthouden en omhelzen zijn handelingen die een persoon uiteindelijk naar Hel kunnen leiden. Ver uit de buurt blijven van een Amrad is het veiligste; hijzelf heeft echter niets fout gedaan. Doe hem geen pijn omdat hij een Amrad is.

Laat zo een persoon niet voor of achter u zitten op een scooter. Bescherm uzelf tegen die aantrekkingskracht. Ook al is er geen lust, een Amrad omhelzen kan een bron van fitnah (beproeving) zijn. Als u lust heeft voor z'n persoon dan is het Haram om hem te omhelzen of een hand te geven. Volgens sommige Schriftgeleerden is het zelfs Haram om naar hun te kijken!

(Tafsir-e-Ahmadiyyah, pp. 559, Peshawar)

Bescherm uw ogen van het kijken naar een lichaamsdeel van een Amrad of naar de kleding van een Amrad. Als u wordt overgenomen door lust door alleen aan een Amrad te denken of hem te verbeelden dan moet dit ook worden voorkomen. Als uw lust toeneemt door het kijken naar zijn handschrift, zijn vader, oudere broer of iets anders, dan moet u uw ogen hiertegen beschermen.

Zeventig Duivels met de Amrad (aantrekkelijke jongen)

Om ons bewust te maken over de bedreigingen en plannen van satan m.b.t. een Amrad heeft Imam Ahmad Raza Khan رحمته الله تعالى عليه overgeleverd, 'Er zijn twee duivels met een vrouw, terwijl er zeventig duivels zijn met een Amrad.'

(Fatawa-e-Razawiyyah, vol. 23, pp.721)

Het is zeer noodzakelijk voor een persoon om zijn ogen en lichaam te beschermen van een Niet-Marham vrouw of Amrad. U heeft het verhaal al gelezen over de twee personen die goede daden verrichtten, echter kijk naar hun einde! Voor meer details over Amrads wil ik u verwijzen naar het boek (The destruction of preferring Amrad) uitgegeven door Maktaba-tul Madinah.

De onbeheersbare Nafs die ons aanzet tot zondigheid

We moeten er een gewoonte van maken om elke dag vergeving te vragen

Het niet verrichten van Hadj kan ook leiden naar een Slecht Einde

De Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ heeft overgeleverd: ‘Als een persoon de middelen heeft om Hadj te verrichten en er voor hem geen zichtbare obstakels zijn, er geen onderdrukkend koning is en geen bepaalde ziektes zijn die een persoon beperken om Hadj te verrichten, als de dood deze persoon treft voordat hij Hadj heeft verricht, dan zou hij als een Jood of een Christen dood kunnen gaan.’

(Sunan Darimi, vol. 2, pp. 45, Hadis 1785, Bab-ul-Madinah, Karachi)

Van bovenstaande Hadis kunnen we dus constateren, dat wanneer het op iemand Fard (verplicht) is om Hadj te verrichten en de persoon in kwestie hierin faalt, er een groot gevaar is dat deze persoon zonder Imaan sterft (als Kafir).

Vrees een Slecht Einde voor degene die Spreekt tijdens de Azaan

In Fatawa-e-Razawiyah, Sadr-ush-Shari'ah, geeft 'Allamah Mufti Amjad 'Ali A'zami رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ aan: Degene die spreekt tijdens de Azaan, is in gevaar voor een slecht einde. Moge Allah عَزَّوَجَلَّ dit voorkomen. (*Bahar-e-Shari'at, Deel 3, pp. 41, Maktaba-tul-Madīnah, Karachi*)

De Persoon die de Azaan beantwoordde betrad het Paradijs

Beste Islamitische broeders! Als de Azaan begint moet u stoppen met wat u aan het doen bent en moet u de Azaan beantwoorden. Als iemand naar de moskee loopt of Wudu verricht dan kan hij verder gaan met deze handeling en alsnog de Azaan beantwoorden. Als er meerdere malen Azaan wordt gegeven is het voldoende om de eerste Azaan te beantwoorden. Het is echter beter om elke Azaan die wordt gegeven te beantwoorden.

Degenen die de Azaan beantwoorden zijn zeker erg gezegend. Het is overgeleverd in Tarikh-e-Dimishq, volume 40, pagina 412, dat 'Sayyiduna Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ vertelt dat er een persoon was die niet bekend stond om zijn goede daden. Na zijn dood, zei de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ tegen zijn gezegende metgezellen عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ: 'Weten jullie dat Allah عَزَّوَجَلَّ deze persoon de hemel zal laten binnentreden?' De gezegende metgezellen رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ waren verrast omdat hij geen zichtbare,

noemenswaardige, goede daden had verricht. Later op die dag heeft één van de metgezellen رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ een bezoek gebracht aan het huis van de overledene en zijn weduwe gevraagd wat voor speciale daad haar overleden echtgenoot verrichtte. Ze gaf aan: ‘Ik weet niks van een speciale daad, maar wat ik wel weet, is dat wanneer mijn man de Azaan hoorde, ’s morgens of ’s avonds, hij deze altijd beantwoordde.’ (*Tarikh-e-Dimishq by Ibn ‘Asakir, vol. 40, pp. 412, Dar-ul-Fikr, Beirut*)

Moge Allah عَزَّوَجَلَّ hem zegenen en ons vergeven omwille van hem. Om meer te leren over de Azaan en hoe deze beantwoordt moet worden, schaf het boek ‘Zegeningen van Azaan’ aan, verkrijgbaar bij Maktaba-tul-Madinah.

De Berg van Vuur!

Sayyiduna Malik Bin Dinar رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ zat naast een persoon die aan het sterven was. Hij رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ adviseerde hem om Kalimah te reciteren, echter zei hij constant: ‘Tien, elf! Tien, elf! Toen.’ De man werd gevraagd waarom hij dit constant zei, antwoordde hij: ‘Er is een berg van vuur voor mij en elke keer als ik de Kalimah wil reciteren dreigt hij mij te verbranden.’

De geleerde رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ vroeg aan de mensen wat voor werk hij in deze wereld deed. Zij vertelden dat hij mensen heeft bestolen door de weegschaal in zijn belang te gebruiken.

(*Tazkirah-tul-Auliya, pp. 52-53, Tehran*)

De Straf voor bestellen door Afmetingen en Gewichten

Ah! Vernietiging wacht op de persoon die bewust met de verkeerde maatstaven meet uit eigen belang. Degene die de brandstof voor het Hellevuur willen worden voor een beetje meer geld, luister aandachtig! Het is overgeleverd in Ruh-ul-Bayān dat degene die een ander benadeelt door valse maatstaven te gebruiken, zal op de Dag des Oordeels in een hele diepe vallei van de Hel geplaatst worden. Hij zal daar tussen twee bergen geplaatst worden en er zal gezegd worden om deze bergen te wegen. Wanneer deze persoon zal beginnen met het wegen/ meten van deze bergen zal hij verbrand worden door het vuur. *(Ruh-ul-Bayan, vol. 10, pp. 364, Quetta)*

Het Slechte Einde van een Sheikh

Het is overgeleverd dat Sayyiduna Sufyan Sauri رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ en Sayyiduna Shayban Ra'i رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ een keer in elkaars gezelschap waren. Sayyiduna Sufyan Sauri رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ hilde de hele nacht. Toen Sayyiduna Shayban Ra'i رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ hierover vroeg, antwoordde hij: 'Ik ben bang om een slecht einde te krijgen op het moment van mijn overlijden. Ik heb 40 jaar les gehad van een sheikh. Hij heeft 60 jaar lang gebeden in Masjid-ul-Haram, maar hij is in de staat van Kufr (ongeloof) overleden.' Shayban Ra'i رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ zei hierop, 'Oh Sufyan! Dit was zijn gevolg vanwege zijn zondes, wees Allah عَزَّوَجَلَّ daarom nooit ongehoorzaam.' *(Sab'a Sanabil, pp. 34, Maktaba Nuriah Razawiyyah, Sakhar)*

De Voormalige Leraar van de Engelen

Beste Islamitische broeders! Allah عَزَّوَجَلَّ is zeker onafhankelijk in zijn goddelijkheid en niemand kent zijn Geheime Plannen. Niemand zou moeten opscheppen over zijn kennis of in de mate waarin hij Allah عَزَّوَجَلَّ aanbidt. Satan heeft duizenden jaren gebeden.

Door zijn kennis en aanbidding, is hij bekend komen te staan als de 'leraar van de Engelen' Door zijn hoogmoedigheid, is hij een ongelovige geworden. Om deze reden doet hij alles wat in zijn macht is om mensen te misleiden. Nu laat hij geen kans liggen bij het misleiden van mensen. Wanneer een persoon op het punt staat te overlijden, gebruikt hij al zijn kracht om diegene zonder Imaan te laten sterven.

Satan in de vorm van de Ouders

Het is overgeleverd dat wanneer een persoon op het punt staat deze wereld te verlaten, twee satans naar hem toe komen, de ene gaat aan zijn rechterkant staan en de ander aan zijn linkerkant. De satan aan de linkerkant neemt de vorm van de vader aan en zegt: 'Oh zoon! Kijk, ik ben jouw lieve en bezorgde vader. Ik adviseer je om het christendom aan te nemen voordat je ziel je lichaam verlaat, omdat dit de beste religie is.'

De satan aan zijn rechterkant neemt de vorm van de moeder aan en zegt: 'Oh mijn lieve kind! Ik heb je in mijn buik

gedragen, ik heb je mijn melk geven en ik heb voor je gezorgd in mijn schoot. Oh lieve zoon! Ik adviseer je om het jodendom te accepteren als je geloof voor je ziel het lichaam verlaat, omdat dit het beste geloof is.’ (*Taʿkīrah by Imam Qurtubi, pp. 38, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut*)

Een Druppel Pijn ervaren op het moment van Overlijden

Beste Islamitische broeders! Het is zeker een zorgelijke kwestie. Wanneer een persoon koorts of ontzettende hoofdpijn heeft, is het voor hem moeilijk om een besluit te nemen. De pijn op het moment van overlijden is nog vele malen erger. Het is overgeleverd in Sharh-us-Sudur: wanneer een druppel van de pijn tijdens het overlijden zou worden verdeeld over de bewoners van alle werelden en hemelen, zou iedereen overlijden. (*Sharh-us-Sudur, P32, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut*)

Als satan op dit moment (waarop u verzwakt bent) verschijnt in de vorm van uw ouders, probeert u zich dan voor te stellen hoe moeilijk het voor ons zal zijn om standvastig te blijven op de religie van Islam.

Het is overgeleverd in Kimiya-e-Sa’adat dat Sayyiduna Abu Dardah رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft gezegd: ‘Bij Allah عَزَّوَجَلَّ niemand zal op het moment van overlijden zelfverzekerd en vol vertrouwen zijn dat hij zal blijven geloven in Islam.’

(*Kimiya-e-Sa’adat, vol. 2, pp. 825, Tehran*)

Satan in de vorm van Vrienden

Hujja-tul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft overgeleverd dat wanneer de dood dichtbij is, satan en zijn metgezellen verschijnen in de vorm van vrienden en familieleden van de stervende persoon. Zij allen zullen zeggen: 'Broer! Wij hebben de dood voor jou al geproefd. Wij weten precies wat er na de dood gebeurt. Nu is het jouw tijd. Wij adviseren jou om het jodendom te accepteren, omdat dit het geloof is dat bij Allah عَزَّوَجَلَّ wordt geaccepteerd.' Als de stervende deze advies niet accepteert, dan nemen deze satans de vorm van andere vrienden aan en zullen de stervende adviseren om het christendom te accepteren. Zij zullen zeggen: 'Dit is het geloof wat het geloof van Mozes heeft laten ontgelden.' Op deze manier, nemen zij verschillende gedaantes aan van verschillende vrienden en adviseren de stervende om andere geloven te accepteren. Voor wie het geschreven staat dat hij zich zal afwenden van de waarheid, die zal deze corrupte geloven accepteren en misleid worden.

(Durrah-tul-fakhirah, Dar-ul-Kutub-ul-'Ilmiyyah, Beirut)

Wat zal er met ons Gebeuren

Moge Allah عَزَّوَجَلَّ barmhartig zijn met onze situatie. Wij weten niet wat er met ons zal gebeuren op het moment van overlijden. We hebben zoveel zondes begaan. We hebben geen ene goede daad op ons naam. Oh Allah عَزَّوَجَلَّ! Voorkom dat satan bij ons

komt op het moment van overlijden en zegen ons met een bezoek van de Geliefde Profeet Muhammad-e-Mustafa صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

Zegen mij met de zucht van Geliefde ﷺ op het moment van overlijden

U zult niks verliezen als ik in vreugde en vrolijkheid zal sterven

Bescherm uw Tong!

Beste Islamitische broeders! Moslims zouden ten alle tijden angstig moeten zijn over het Geheime Plan van Allah عَزَّوَجَلَّ. Wij weten niet welke slechte daad ervoor kan zorgen dat we de eeuwige Woede en Ontevredenheid van Allah عَزَّوَجَلَّ op ons halen, waardoor het een gevaar wordt voor ons Imaan.

Wij zouden continu bescheiden en nederig moeten zijn voor Allah عَزَّوَجَلَّ. Probeer zo weinig mogelijk te praten. Wanneer wij in overvloed spreken bestaat er een kans dat we woorden van ongeloof uitspreken zonder dat wij het in de gaten hebben. We zouden onze Imaan ten alle tijden moeten beschermen en ons hier continu zorgen over moeten maken.

Imam Ahmad Raza Khan رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ heeft gezegd: ‘Hij die geen angst heeft voor het verliezen van zijn Imaan (tijdens zijn leven), loopt gevaar voor het verliezen van zijn Imaan tijdens zijn dood.’ (*Malfuz Sharif, vol. 4, pp. 390, Hamid & Company, Lahore*)

Madani Parels voor een Goed Einde

Beste Islamitische broeders! Wees bezorgd. We zouden bezorgd moeten zijn, omdat we het Geheime Plan van Allah ﷻ niet kennen en we weten niet wat Allah ﷻ met ons van plan is. We weten niet hoe wij aan onze einde zullen komen. Hujja-tul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ heeft overgeleverd: ‘Als je veilig gesteld wilt worden van een slecht einde, spendeer je hele leven dan in het gehoorzamen van Allah ﷻ. Red jezelf van elk type zonde. Het is noodzakelijk dat je de angst krijgt net als die van ‘Aarifin’ (een hele hoge status in spiritualiteit), zodat je vaak huilt en droevig blijft.’ Hij رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ levert ook over dat je altijd moeite moet doen voor het voorbereiden van een goed einde. Houd jezelf bezig met het gedenken van Allah ﷻ. Verwijder de liefde voor deze wereld uit je hart. Bescherm je lichaam en hart van zondes. Bescherm jezelf van het kijken naar slechte mensen want ook dit heeft effect op jouw hart en jouw gedachte zullen ernaar afdwalen. (*Ihya-ul-‘Ulum, vol. 4, pp. 219, Beirut*)

Vier Spirituele Genezingen (Recitaties) voor een Dood met Imaan

Een keer kwam een persoon naar het gerespecteerde hof van Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ en vroeg hem om een smeekbede te verrichten om met Imaan heen te gaan, zodat hij een goede dood met Imaan zou krijgen. Imam Ahmad Raza Khan رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ verrichtte een smeekbede voor hem en adviseerde hem:

1. Reciteer elke dag 41 keer ﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ in de ochtend met Vredesgroet ervoor en erna.
2. Wanneer u gaat slapen, nadat u uw recitatie heeft gelezen, lees dan Surah Kafirun en ga dan slapen zonder te praten met iemand. Als het nodig is om te praten, reciteer dan deze Surah opnieuw. Hierdoor zult u إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ met Imaan sterven.
3. Reciteer

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ
بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ¹

3 keer in de ochtend en 3 keer in de avond. (*Malfuz Sharif, Part 2, pp. 234, Hamid & company, Lahore*)

4. Reciteer

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي

¹ **Vertaling:** O Allah (عَزَّوَجَلَّ)! Wij zoeken Uw toevlucht van het bewust associëren van partners met U, en we vragen vergiffenis van U van die (Polytheïstische daad), die we niet kennen. (*Al-Malfooz, part 2, pp. 234*)

3 keer in de ochtend en 3 keer in de avond. Door dit te lezen verkrijgt men bescherming voor zijn Imaan, leven, rijkdom en kinderen. (*Shajarah-e-Qadiriyyah Razawiyyah, Maktaba-tul-Madinah, Karachi*)

Een Kist van Vuur

Beste Islamitische broeders! De meest ongelukkigste persoon is degene die sterft in de staat van ongelof. Het graf zal hem dusdanig verpletteren dat zijn ribben in elkaar gaan. De straf voor de ongelovige is nog erger. Zij zullen hun tijd onder angstaanjagende omstandigheden moeten doorbrengen. De Dag des Oordeels zal 50 duizend jaar duren. Zij zullen op hun gezichten worden geslept en gegooid worden in de angstaanjagende Hel.

Wanneer de zondige moslims uiteindelijk uit de Hel worden gehaald, blijven alleen degenen over die als ongelovigen zijn overleden. De ongelovigen zullen tenslotte in een kist ter grootte van hun lichaam worden geplaatst. Deze kist zal gemaakt zijn van vuur. Het zal gevuld worden met vuur en het zal gesloten worden met een slot van vuur. Deze kist van vuur zal geplaatst worden in een andere kist van vuur en tussen deze twee kisten zal er een vuur branden. Weer, wordt er een slot van vuur op deze kist geplaatst. Deze kist wordt wederom in een kist van vuur geplaatst en ook deze kist zal worden afgesloten met een slot van vuur.

De dood zal dan in de vorm van een ram worden gebracht en zal tussen het Paradijs en de Hel worden geslacht. Vanaf dan, zal niemand meer de dood proeven. Iedere persoon in het Paradijs zal voor altijd in het Paradijs leven en iedere persoon in de Hel zal voor altijd in de Hel leven. De inwoners van het Paradijs zullen een ongekennde blijdschap ervaren en de inwoners van Hel zullen een ongekennde vorm van verdriet ervaren.

(Bahar-e-Shari'at, Part 1, pp. 88, 91, 93, Maktaba-tul-Madinah, Karachi)

Oh Allah **عَزَّوَجَلَّ**! Wij smeken U dat wij in vrede sterven met Imaan, gezegend met martelaarschap in de gezegende stad Madinah, met het voorrecht begraven te worden in Jannat-ul-Baqi en de burens te worden van onze Geliefde en Gezegende Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** in de hoogste status van het Paradijs (Jannat-ul-Firdaus).

Beste Islamitische broeders! We mogen nooit de hoop opgeven op de oneindige genade van Allah **عَزَّوَجَلَّ**. Blijf reizen met de Madanī Qāfilah van Dawat-e-Islami en op deze manier, zult u **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** leren uw Imaan te beschermen.

De Tranen van de Geliefde Profeet **ﷺ**

Kijk naar de bezorgdheid van de Geliefde van Allah **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** **وَآلِهِ وَسَلَّمَ** voor het veiligstellen van onze Imaan. Het is overgeleverd in Ruh-ul-Bayan, volume 10, pagina 315, dat satan had zichzelf vermomd en benaderde de Geliefde Profeet **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**. In zijn hand, had hij een fles met water.

Satan zei: ‘Op het moment van overlijden, verkoop ik deze fles in ruil voor de Imaan van de stervende.’ Na dit gehoord te hebben, huilde de Geliefde Profeet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ zo erg dat zelfs zijn gezegende familie begon te huilen. Allah عَزَّوَجَلَّ heeft toen een Openbaring gestuurd: ‘Oh mijn geliefde! Wees niet verdrietig. Ik bescherm mijn slaven tegen deze valse streken van satan.’ (*Ruh-ul-Bayan, vol. 10, pp. 315, Quetta*)

*Onze geliefde Profeet ﷺ maakt zich zorgen over elke Ummati
Zelfs meer dan de sympathie van een rouwende ouder*

Geef dit boek aan iemand anders nadat u het gelezen heeft

Verspreid de Islamitische boeken (gepubliceerd door Maktabatul-Madinah) tijdens trouwerijen, in tijden van verdriet, Ijtim'at en andere gelegenheden en word beloond. Maak er een gewoonte van om boeken in uw winkel te hebben en deze dan gratis weg te geven aan klanten. U kunt andere Nederlandse boeken ook vinden op de website van Dawat-e-Islami en gratis downloaden.

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

Om Een Praktiserend Moeslim Te Worden

Het is een Madani verzoek om de Wekelijkse Sunnah Inspirerende Ijtima (Bijeenkomst) van Dawat-e-Islami bij te wonen in uw stad, met goede intenties en voor de Tevredenheid van Allah ﷻ. Maakt u er een gewoonte van om te reizen in de **Madani Qafilah** (3-daagse Kennisvergarende Bijeenkomst) tezamen met de liefhebbers van de Heilige Profeet ﷺ om de Sunnah's te leren en dagelijks **Fikr-e-Madina** (zelfreflectie van de daden verricht op die dag) te doen door Madani In'amaat dagelijks in te vullen en dat boekje op de eerste van elke Madani (Islamitische) maand in te leveren bij de verantwoordelijke broeder van uw buurt.

Onze Madani Doel: 'Ik moet streven om mijzelf en de mensen van de hele wereld te verbeteren, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.' Om onszelf te verbeteren moeten wij handelen volgens de **Madani In'amaat** en om de mensen van de hele wereld te verbeteren moeten wij reizen in de **Madani Qafilah's**, **إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**



MC 1286

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan

UAN: +92 21 111 25 26 92 | Ext: 7213

Web: www.dawateislami.net | E-mail: translation@dawateislami.net